

NIEUWE UITGAVE IN DE KIVA REEKS: 'INDIANEN VAN NOORD-AMERIKA'

Frans Wojciechowski en Hugo Vos laten u kennismaken met de Noord-Amerikaanse Indianen in de nieuwe uitgave van de Kiva Reeks.

Indianen van Noord-Amerika

Dat Indianen in tipi's woonden en op bizonen jaagden, weet elk kind. Maar dat de Indianen van Noord-Amerika uit meer dan 500 volken bestonden – met elk hun eigen taal en cultuur – is minder bekend. Al 50 jaar brengt De Kiva een tijdschrift uit waarin de geschiedenis, cultuur en hedendaagse situatie van de Noord-Amerikaanse Indianen op sprankelende wijze tot leven komt. Frans Wojciechowski en Hugo Vos hebben uit elke jaargang een artikel geselecteerd. Zo maakt u in meer dan 50 inspirerende artikelen op levendige wijze kennis met de Indianen. Het boek heeft 304 pagina's en veel afbeeldingen.

Toegankelijk

De artikelen zijn grotendeels geschreven door de redactieleden van De Kiva en beslaan een veelheid van onderwerpen. Gemiddeld zijn de boeiende artikelen zes pagina's lang, waardoor dit bij uitstek een boek is dat je even kunt pakken voor een momentje van ontspanning.

De artikelen zijn zeer geschikt voor iemand die voor de eerste keer iets over Indianen te weten wil komen. Om die reden is het boek uitermate geschikt voor bibliotheken en scholen. Tegelijkertijd komen mensen aan hun trekken die hun bestaande kennis willen uitbreiden: de artikelen van De Kiva behandelen ook minder bekende onderwerpen en zijn altijd gebaseerd op grondig onderzoek.

Samenstellers

Frans L. Wojciechowski (1951) is doctor in de culturele antropologie en in de klinische psychologie. Hij is werkzaam als klinisch psycholoog. Van 1987-2010 was hij hoofdredacteur van De Kiva, het oudste tijdschrift (1964) in Nederland en België over Noord-Amerikaanse Indianen. Eerder publiceerde hij onder meer 'De Irokezen. Een ethnohistorisch overzicht van de vroeg-historische periode tot de huidige tijd' (1979, 39 p.) en 'Ethnohistory of the Paugussett tribes, an exercise in research methodology' (1992, 286 p.).

Hugo J. Vos (1980) is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op het gebied van Indiaanse en koloniale geschiedenis. Hij is teamleider en docent Geschiedenis aan het St. Stanislascollege te Delft. Tevens is hij hoofdredacteur van De Kiva. In 2008 publiceerde hij 'Bont en Bondgenoten – Fransen en Indianen in Canada, 1632-1685' (308 p.) en in 2010 verscheen van zijn hand 'Vrije mensen, het vergeten volk: de Métis in Canada en de Verenigde Staten (178 p.).

Bestelinformatie

'Indianen van Noord-Amerika' (ISBN 978-90-816068-0-6) is uitgegeven door Stichting De Kiva (www.dekiva.nl) en per e-mail te bestellen via dekiva@hotmail.com of telefonisch bij De Kiva (contactpersoon secretaris Anja van der Burgt-Disco): T 0493-696991.

De prijs bedraagt € 9,95 voor Kiva-leden en € 14,95 voor niet-leden (excl. verzendkosten à € 3,50).

