

KIVA-ONTMOETING IN RUURLO ZONDAG 21 OKTOBER A.S.

Door Anja van der Burgt-Disco

OOK DIT JAAR GEEN TRADITIONELE KIVA DAG

Net als vorig jaar is er ook dit jaar geen traditionele Kiva Dag. Omdat Hugo Vos lange tijd verbleef bij de Anishinaabe, hebben de overige redactieleden hun beschikbare Kiva-tijd nodig gehad om Kiva 2 en Kiva 3 mooi gevuld te krijgen. Tijd en energie vinden om ook nog een Kiva Dag te organiseren ging niet lukken.

Vorig jaar waren we door de Cactus-oase in Ruurlo benaderd om aanwezig te willen zijn tijdens de open dag van de Indian Art Gallery. Dat hebben we gedaan. Het was gezellig met volop tijd voor een praatje. Er was veel verkocht voor het Kiva Taalfonds en we hebben er vier nieuwe leden bij gekregen.

Tijdens de redactievergadering begin dit jaar besloten we om ook dit jaar



aanwezig te zullen zijn in de Cactus-oase.

DE CACTUSOASE IN RUURLO

Het Belevingspark Cactusoase is een overdekt park van 6.000 m² met heel veel cactussen. Daarnaast is er ook de Indian Art Gallery. Twee keer per jaar is er een Open Dag van deze Indian Art Gallery. De Indian Art Gallery is een permanente tentoonstelling van werk van Jeroen Vogtschmidt. Op de open dagen is Jeroen zelf ook aanwezig. Naast bestaand werk zal hij nieuw werk laten zien. Uiteraard is er ook werk te koop. Ook kunt u boeken en magazines van zijn hand aanschaffen.

Dit jaar is de open dag op zondag 21 oktober.

DE KIVA-INBRENG

De Kiva is aanwezig met een informatiestand en met een collectie van de Kiva-winkel. Dat betreft door de Kiva uitgebrachte boeken (Kiva Reeks) en Indiaanse voorwerpen. Een bijzonder onderdeel van de collectie in de Kiva-

winkel komt uit nalatenschappen die door Indianenliefhebbers aan De Kiva geschonken is. We verkopen deze voorwerpen en het geld gaat volledig naar onze Taalfonds-projecten. Op de Open Dag kunt u uitgebreid kennismaken met de verschillende Indiaanse taalprojecten die De Kiva steunt.

Daarnaast is Ben Teurlings aanwezig met een selectie uit zijn Kiva-boekenwinkel. Ben vult de missie van De Kiva (informatie over Indianen verspreiden in Nederland) in door zijn boeken tegen zeer schappelijke prijzen aan te bieden. Het is zeer de moeite waard om zijn aanbod te komen bekijken.

Tot slot zijn er foto's te zien van cactussen en Indianen. Aan de peyote-cactus wordt extra aandacht geschonken middels o.a. een powerpoint.

Ook aan de kinderen wordt gedacht, maar dat moet nog verder ingevuld worden.

CACTUSSEN

En tot slot: de Open Dag is een uitgelezen kans om cactussen te zien! Want u bent vast nieuwsgierig geworden na het lezen van de artikelen in Kiva 2 en 3 van 2017 en Kiva 1 van 2018 over cactussen en Indianen. Dit is uw kans om de diverse soorten met

eigen ogen te aanschouwen! Tijdens de open dag is het voorste gedeelte waar de Open Dag van de Indian Art Gallery plaatsvindt vrij toegankelijk. Voor het park zelf moet u een kaartje kopen. Maar wat let u?



De Cactusoase is zoals Anny Cactus het zegt een Rustpunt. Drinken, tosti's en eigen gebakken kruidkoek zijn verkrijgbaar. Maar u bent vrij om uw eigen brood mee te brengen.

Voor meer informatie over de aanwezigheid van De Kiva kunt u contact opnemen met Anja van der Burgt-Disco, tel. 0493-696991 of via de mail: dekiva@hotmail.com.

Meer informatie over de Cactusoase: Belevingspark Cactusoase Jongermanssteeg 6
7261 KA Ruurlo
T: 0573-451817
M: 06-30802234
E: info@cactusoase.nl
<https://www.cactusoase.nl>

Ruurlo heeft een treinstation. Vandaar is het 1,9 km lopen. U loopt o.a. langs Kasteel Ruurlo met zijn park. Er gaan zondags geen bussen.

